



Activiteiten 2019/2020



Protestantse Gemeente
Dronrijp e.o.

September 2019

EEN GOED VERHAAL

‘Een goed verhaal’, dat is het jaarthema dat de landelijke Protestantse Kerken in Nederland als rode draad aanreikt om in diverse groeperingen en activiteiten bezig te zijn met geloven en kerk-zijn.

Als mensen samenkomen dan vertellen ze elkaar verhalen: waargebeurde verhalen, verhalen over wat ze in de toekomst graag zouden willen, verhalen met een romantische inslag, verhalen over verdrietig situaties, verhalen om blij van te worden, wonderverhalen, poëzie-verhalen, verhalen van troost, verhalen over vroeger en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Want wat zijn er verschillende soorten verhalen.

We hoeven maar naar de bibliotheek te gaan en zien daar een scala aan boeken met verhalen over van alles en nog wat. De bijbel is ook een soort bibliotheek. Je kunt er allerlei soorten verhalen in vinden: geschiedenisverhalen, wonderverhalen, bemoedigende verhalen, oorlogsverhalen, verhalen van mensen die ziek zijn, verhalen van mensen die beter worden, verhalen over vrede. De mensen van toen vonden het belangrijk om deze verhalen aan de volgende generaties door te geven. Zij vonden het belangrijk om het verhaal van God en mensen door te vertellen.

Mensen verhalen hun leven. In onze activiteiten komt dat veelzijdig naar voren, want verhalen vertellen doe je niet alleen met woorden, maar ook met daden. Kijk maar naar de brei/haakgroep voor Gambia. De breisters en haaksters (helaas heb ik nog niet gehoord dat er mannen meedoen met dit clubje, maar daar komt misschien na nu verandering in?) vertellen ons hoe goed wij het hebben en dat de mensen in Gambia mutsjes kunnen gebruiken. En onder het breien en haken vertellen de deelnemers elkaar verhalen over hoe mooi het weer was, over hun verjaardag die ze mochten vieren, over wat er allemaal gaande is in het dorp.

Bij de oppasdienst wordt er met de kinderen gespeeld, verhalen worden met speelgoed uitgebeeld en liedjes worden gezongen.

De 12+jongeren willen een escaperoom met elkaar maken, vormgeven en uitwerken. Daarbij moet een verhaal bedacht worden. Samen een goed verhalen bedenken en daarbij luisteren naar elkaars verhalen.

Zo zien we maar weer dat in elke activiteit een goed verhaal zit.

Wilt u, wil jij ook jouw verhaal ‘vertellen’? Geeft u/geef je dan op en doe mee. Maak een keuze uit de verscheidenheid aan activiteiten uit dit boekje en geef u/je op. Ik ben benieuwd naar uw/jouw verhaal en in het bijzonder naar uw/jouw verhaal met God!

Ali Stork, kerkelijk werker

Jeugd- en jongerenwerk

Een belangrijk doel van ons kerkelijk leven is dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en gewoon door mee te doen op hun eigen manier vertrouwd raken met het geloof. Daarom zijn er de volgende activiteiten.

OPPASDIENST

Voor de allerkleinsten (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder elke reguliere kerkdienst oppas in "De Ynset". Hier kunnen de kinderen fijn spelen met elkaar en met divers speelgoed. Er is oppas aanwezig, vaak een volwassene en een jongere. Het oppasrooster en de verdere zaken worden geregeld door Gonnie van der Heide, 232314, g.heide3@chello.nl. Lijkt het u/jou leuk om mee te draaien met de oppasdienst, dan kunt u opnemen met Gonnie van der Heide.

KINDERKERK

Spelenderwijs, met het maken van tekeningen en het luisteren naar een bijbelverhaal, worden de kinderen vertrouwd gemaakt met kerk en geloof. Er zijn inmiddels generaties opgegroeid, die door dit prachtig stuk kerkenwerk een goede ervaring met kerk en geloof hebben opgedaan. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, is uw kind van harte welkom bij de kinderkerk. Meer weten over de kinderkerk? Neem dan contact op met **Lysbert Rondaan, 231509, klaasenlysbert@hetnet.nl** of **Maria van der Schaaf, 232272, wsdronrijp@hetnet.nl**



TIENERDIENSTEN

In de maanden september tot en met juli wordt er, in principe, elke eerste zondag van de maand om 09.30 u. een tienerdienst gehouden in 'De Ynset' vlakbij de kerk. Deze tienerdiensten zijn bedoeld voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar. Het doel van deze tienerdiensten is jongeren op een eigentijdse manier met de boodschap van het evangelie in aanraking brengen. We proberen op een creatieve en ludieke manier jongeren te laten ontdekken dat zij iets van het geloof kunnen beleven en ervaren. Voor meer informatie of als je mee wilt doen bij het leiden van de tienerdienst, kun je contact opnemen met: **Ali Stork, 0518-462009, alistork@zonnet.nl**



CLUBWERK

Naast de serieuze zaken is er voor de jeugd ook ruimte voor spel en ontspanning. Die vindt vooral plaats bij het clubwerk. Er is een 12- en een 12+ club.

12- Club

De 12- club is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Bij de 12- club wisselen we creatieve activiteiten af met spelavonden. De nadruk ligt op ontmoeten en samen zijn. De avond begint om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.

Hou ook de facebookpagina van Jeugdwerk PKN Dronrijp in de gaten voor actuele informatie.

De (voorlopige)clubdata voor de 12- club zijn:

Vrijdagavond 6 september, 4 oktober, 1 november en 29 november 2019 en 7 februari (Clubstrijd tot 21.00 uur), 6 maart, 3 april.

Zondag 12 januari gaan we met z'n allen schaatsen in Leeuwarden.

Jeugd- en jongerenwerk

Zaterdag 18 april 2020 organiseren we een leuke slotactiviteit. De kosten voor een heel seizoen club bedraagt € 10,-.

12+ Club

Dit seizoen willen we een escaperoom maken, hiervoor willen we enkele vrijdagavonden in november 2019 en januari 2020 gebruiken om te bedenken hoe we dit willen vormgeven en uitwerken, zodat we een mooie escaperoom kunnen bouwen. Deze willen we dan in de maand februari openstellen voor publiek. Het geld dat we daarmee ophalen gaat naar een goed doel. Hiervoor nodigen we iedereen uit van 12 jaar en ouder. Ook willen we volwassenen vragen om ons hiermee te ondersteunen. We hebben voor dit project minimaal 10 jongeren en 2 volwassenen per avond nodig.

Wil je meedoen, geef je dan op. Dit kun je doen door een mail te sturen naar jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com.

We hopen dat jullie mee willen doen. Zodra we de opgaven binnen hebben geven we de data door.

We zijn nog altijd opzoek naar nieuwe clubleiding, zowel voor de 12- als de 12+. Ook wanneer je niet altijd beschikbaar bent, geef je op!

Voor meer informatie neem contact op met

Kinke Sikma, 0517-849650

of mail naar jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com.



Jeugd- en jongerenwerk

Aan de jeugd en iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt!

Heb je vragen, opmerkingen of heb je goede ideeën rondom het jeugdwerk, neem dan eens contact met ons op. We willen heel graag weten wat er speelt en staan open voor suggesties.



Eens meehelpen of meekijken met een activiteit zoals club, kinderkerk, oppas, tienerdienst geef je/geef u dan bij ons op.

Is er iemand van onze jeugd ziek; gebroken ledematen of wanneer het ernstiger is, dan willen we dat graag weten, zodat we met iets leuks/lekkers op bezoek kunnen komen.

DE 'ZET 'M OP!' ROOS

Ook de examenkandidaten van het VMBO, Mavo, Havo, VWO van 2020 kunnen weer op een roos rekenen.

Ben je of ken je een examenkandidaat geef het dan door aan één van ons of via jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com

Dus pake, beppe, opa, oma, buurman, buurvrouw, heit, mem, papa, mama, oom of tante stuur een mail dan zorgen wij voor de roos en de bezorging!

Met wie kun je contact opnemen of opgeven?

Kinke Sikma, kinke.sikma@gmail.com, 06-21266650

Roelof Smit, f.smit40@chello.nl, 06-515462776

Lammie de Vries, lammiedevries@me.com, 06-52007933
jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com

En like en volg onze Facebookpagina:

www.facebook.com/jeugdwerkdronrijp



CATECHESE 12 T/M 20 JAAR

De indeling is als volgt:

12- en 13-jarigen	snuffelcatechese o.l.v. ds. Jan Wielenga
14-, 15- en 16-jarigen	catechese o.l.v. Ali Stork
17+-ers	catechese o.l.v. ds. Jan Wielenga

Snuffelcatechese

is een soort verkenningstocht. Jongens en meisjes die voor het eerst naar catechisatie gaan, maken op een speelse manier kennis met zaken die met kerk en geloof te maken hebben. Een uitnodiging komt in september.

Catechese 14 t/m 16 jr.

wordt op zondagmorgen van 09.30 u. tot 10.30 u., tijdens de kerkdienst, gehouden in De Ynset. We komen in de maanden september t/m maart/april in principe elke 3e zondag van de maand bij elkaar. Op een interactieve en ludieke manier maken we kennis met geloven: wat betekent het om te geloven en hoe kan geloven een plek krijgen in jouw alledaagse leven? Jullie mogen zelf ideeën en onderwerpen aandragen. Meer informatie en een uitnodiging volgen in september. Op de volgende zondagen is er catechese: 29 sept., 13 okt., 17 nov., 15 dec, 19 jan., 16 feb., 29 mrt.

Catechese 17+

Om de twee weken gaan we in gesprek over allerlei geloofsthema's. Meer informatie volgt in het najaar.



VESPERS STILLE WEEK

In de Stille Week (de week voor Pasen) op maandag 6, dinsdag 7, en woensdag 8 april, zullen er weer korte vespers in de kerk gehouden worden (op maandag en dinsdag van 19.30 u. tot 20.00 u. en op woensdag van 19.00 tot 19.30 u.).

Tijdens de vespers willen we ons bezinnen op het lijden en sterven van Jezus. Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen de voorgangers geen aankondigingen doen. De orde van dienst is de leidraad. Het orgelspel is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen.

De vespers sluiten de 40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

In de dienst van Witte Donderdag vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Op Goede Vrijdag lezen we het hele lijdensevangelie en wordt de paaskaars gedoofd als we lezen van Jezus' sterven. In de dienst van Stille Zaterdag reiken we elkaar het licht aan in naam van de Opgestane Heer.

Lijkt het jou leuk om eens tijdens één of meerdere vespers een passend lied of muziekstuk te laten horen, zou je graag iets willen voorlezen of heb jij andere talenten die je graag wilt inzetten bij de vespers, dan kun je contact opnemen met:
ds. Jan Wielenga, jmwielenga@hetnet.nl of
Ali Stork, alistork@zonnet.nl.



Activiteiten voor jongvolwassenen

KRING 'PRATEN OVER HET GELOOF'

Deze gesprekskring is bedoeld voor oudere jongeren en jongere ouderen die geen belijdenis hebben gedaan, maar zeker iets hebben met het geloof en zich daar best wat verder in willen verdiepen. We staan stil bij het abc van het christelijke geloof en maken daarbij gebruik van de basiscursus geloven die Peter Hendriks heeft geschreven. Deelname aan deze kring kan uitmonden in het doen van belijdenis, maar dat hoeft niet per se.

Dit seizoen zouden we graag met een nieuwe groep van start willen gaan. De bedoeling is dat we elkaar vanaf november om de drie weken ontmoeten.

Heb je belangstelling of heb je behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met ds. Jan Wielenga.

Data liggen nog niet vast.

Begeleiding:

ds. Jan Wielenga, tel.nr. 233231, jmwielenga@hetnet.nl





PASTORAAL BEZOEK

In de gemeente worden regelmatig bezoekjes gebracht aan gemeenteleden door contactpersonen, wijkouderlingen en predikant of kerkelijk werker. Het pastorale bezoekwerk heeft onze zorg en aandacht. Toch blijkt in de praktijk dat er mensen zijn die weinig of geen bezoek krijgen. Wij willen u daarom dan ook dringend verzoeken uw behoefte aan bezoek aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen door dit via het opgavenformulier aan te geven. En uiteraard kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met uw wijkouderling of uw predikant/kerkelijk werker.

GROOTHUISBEZOEK

De komende periode organiseren wij als consistorie weer een aantal gespreksbijeenkomsten onder de noemer groothuisbezoek.

Het doel is om in een huiselijke kring met elkaar in gesprek te gaan over het thema van dit jaar 'Een goed verhaal'.

In onze kerkgemeenschap leven en werken we vanuit de goede verhalen die ons in de bijbel worden aangereikt.

Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Graag nodigen wij u uit om op één van onderstaande data hieraan deel te nemen .

Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet .

Begeleiding:	wijkouderling
data:	ma. 10, di. 11 en wo. 12 februari 2020
plaats:	in overleg
tijd:	20.00 - 22.00 uur
aantal deelnemers:	10 à 12 per groep



Op dinsdagmiddag 11 februari 2020 wordt speciaal voor senioren uit het dorp een groothuisbezoek georganiseerd. Daarbij hebben we iedereen op het oog die 's avonds liever niet meer de deur uitgaan en toch graag eens met leeftijdgenoten willen praten over het geloof. Ook de mensen uit Drenningahof en mensen uit andere kerken zijn van harte welkom.

Hebt u vervoer nodig? Neem dan even contact op met kerkelijk werker **Ali Stork**, tel.nr. **0518-462009**.

Begeleiding: kerkelijk werker en wijkouderling
datum: di.mi. 11 feb. 2020
plaats: Drenningahof
tijd: 15.00 - 16.30 uur



LEESKRING

Deze kring heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. Ooit was het 'kring Keller', daarna 'Hete Hangijzers', 'Doornse Catechismus' en 'kring Schelling', al naar gelang te titel of auteur van het boek dat we behandelden, en tenslotte werd het 'leeskring'. Prediker zei al: "Er komt geen einde aan het lezen van boeken". Maar wij hebben gemerkt dat het zeer de moeite waard is wanneer je dat samen doet. Het levert steeds weer boeiende gesprekken op en brengt je tot nadenken. Vorig jaar hebben we met veel plezier de bestseller 'God en ik' van Alain Verheij gelezen. Dit jaar zoeken we nog naar een opvolger. Op dit weet ik nog niet welk boek het wordt. Tijdens de eerste bijeenkomst kom ik met een voorstel. Leest u mee dit seizoen? Zowel oudgedienden als nieuwkomers zijn van harte welkom.

Data: 24 september, 15 oktober, 5 november,
26 november, 17 december, 14 januari,
4 februari, 25 februari en 17 maart.

Plaats: De Ynset

Begeleiding: ds. Jan Wielenga



CURSUS 'WIE IS JEZUS?'

Wil jij weten wie Jezus is?
Heb je vragen zoals: Waarom gaat het steeds over het bloed?
Waarom bidden wij tot God... in Jezus naam?
Hoe kan Jezus nu gestorven zijn voor onze hedendaagse zonden?
Waar moet ik Jezus plaatsen?
Hoezo is Hij de weg, de waarheid en het leven, de brug?
Kom dan naar deze cursus.

Data: donderdag 26 maart, 2 april en 16 april 2020

Plaats: De Ynset

Begeleiding: ds. Jelle de Kok

Er kunnen mogelijk kosten verbonden zijn aan deze cursus.

Verdere informatie en/of aanmelding:
Liesbeth van Zalinge, 0517-233500, vanzalinge6@hetnet.nl



OECUMENISCHE GESPREKSKRING BITGUM E.O., BERLTSUM, MENAAM EN DRONRYP E.O.

Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het opgavenbriefje achterin dit boekje.

Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 12 september 2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gemeente Dronryp e.o.

**STILLE TIJD:
MEET & GREET
MET GOD**



STILTEKRING 'OP ADEM KOMEN'

Bij deze kring maken we tijd voor bezinning, voor stilte, voor nadenken over onszelf, ons geloof, een tekst, een verhaal, een gedicht. We komen één keer per maand bij elkaar op een donderdag in de maanden september t/m mei. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Voor meer informatie:

**Ali Stork, Appelhôf 6, 9041 GE, Berlikum, 0518-462009,
alistork@zonnet.nl**

Begeleiding: Ali Stork

**Data: de donderdagen 5 september; 3 oktober;
7 november en 12 december 2019; 9 januari;
6 februari; 12 maart; 2 april en (onder
voorbehoud) 7 mei 2019.**

**Tijd: 20.00 uur bij Tineke van de Witte,
H. Roucomastrjitte 25.**

STAP VOOR STAP

Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart/april.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn. Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven via het opgavenformulier.

**Data: de najaarswandeling is op zondag 13
oktober 2019 om 14.00 u. (plaats volgt nog)
en de voorjaarswandeling op zondag
29 maart 2020 (plaats volgt nog)**

Begeleiding: Ali Stork



GROEIGROEP

Afgelopen seizoen hadden we onze focus op Israël.

Daar valt veel over te zeggen.

Voor het komende seizoen hebben wij nog geen onderwerp vastgesteld.

Bijvoorbeeld: Waarom groeit de kerk niet? Zo maar een opmerking

Misschien wil je daar eens over praten.

Wil je mee doen?

We komen eens in de drie weken samen, op dinsdagavond om de beurt bij elkaar aan huis.

Verdere informatie:

J.v.d.Schee, 0517-234814, j.v.d.schee@kpnmail.nl



ALPHA CURSUS

Voor de geïnteresseerde is dit een uitstekende mogelijkheid, als je dat wilt, opnieuw of beter Jezus te leren kennen en te blijven kennen.

De deelnemers worden ondergebracht bij bestaande cursussen in de regio. Het is van belang je vroegtijdig te informeren/aanmelden.

Verdere informatie:

J.v.d.Schee, 0517-234814, j.v.d.schee@kpnmail.nl

BREIEN/HAKEN VOOR GAMBIA

Wij zijn gevraagd om baby mutsjes en dekentjes te maken voor de Stichting Mama Africa for Gambia, hiervoor zijn patronen beschikbaar.

Natuurlijk is eigen inbreng van harte welkom.

Ytsje Smink-Bakker en Marieke de Wal zijn onze contactpersonen en zij nemen de mutsen en dekentjes mee als zij naar Gambia gaan.

In mei 2019 hebben we al 99 mutsjes en een aantal dekentjes gedoneerd. Op Facebook heeft zij een aantal berichten geplaatst over haar reis en het uitreiken van de gebreide/gehaakte mutsjes.

We zullen in het Tsjerkeblêd laten weten wanneer we weer starten na de zomervakantie.

Iedereen is van harte welkom!

Data: tot nu toe was het op de 1e vrijdag van de maand
Plaats: in de Ynset
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur



Verdere informatie:

Henny Engelman, h.engelman.

drijfhout@hetnet.nl

06-10122901

Trijntje Wanders,

j.en.t.wanders@kpnmail.nl

0518-451900

Koren, groepen, verenigingen



SING-IN

Lijkt het je leuk om mee te zingen met het Sing-In-koor? Dan is dit echt iets voor jou. We oefenen 1x in de maand op verschillende dagen, dinsdag, woensdag of zondag. Wij zoeken zangers/zangeressen en mensen die een muziekinstrument bespelen. Als je mee wilt zingen en/of spelen, neem dan contact op met:

Helga Koersma, koerkiev@hotmail.com

Ria Bos, riabos-joostema@hotmail.com

IT RYPSTER TSJERKEKOAR

Voluit zingen geeft een stuk ontspanning!

Ons koor verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten in de Alde Wite, maar ook aan kerkdiensten in het Medisch Centrum te Leeuwarden en we zijn zelfs in Brugchelenkamp in De Westereen geweest met een middag vullend programma. De aanwezigen hebben ook ontzettend genoten van de meezingliederen.

- Op 17 november zijn we present in de Alde Wite voor medewerking aan de kerkdienst;
- Voor 8 december staat medewerking aan een kerkdienst in het MCL te Leeuwarden op het programma.

Wat zou het fijn zijn als u als gelegenheidszanger(-es) daaraan ook medewerking zou willen verlenen.

KOM GEWOON op de repetitieavond en laat uw goede klanken horen!

Ons koor is een gemengd koor, met bassen, tenoren, alt en sopranen die gezamenlijk de juiste klank vertolken. Onze dirigent is de heer Lucas Wiersema uit Deinum.

Meer (gast-)leden zorgen voor een vollere klank en het zingt met zijn allen vaak plezieriger. Echt muzieknuten lezen is geen noodzaak, we studeren en leren met gebruik van de piano en het gehoor.

Koren, groepen, verenigingen

Daarnaast vinden de leden het ook erg gezellig op het koor (in de pauze met koffie/thee en een koekje). De sociale omgang met elkaar staat bij ons hoog in het vaandel.

Lijkt het u wat toe om lid te worden van It Rypster Tsjerkekoar? Wij zullen u hartelijk welkom heten!

Wij repeteren op de woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Kosterij achter de Alde Wite.

Kom vrijblijvend langs voor meer informatie of doe een avond mee met een repetitie.

Contactpersoon: Auke Wierda, Eise Eisingastrjitte 24,
tel. 0517-231243;

e-mail: famwierda@kpnmail.nl

Data: iedere woensdagavond repetitie van
19.45 uur tot 21.45 uur;

Plaats: de kosterij van de Salviuskerk.



VROUW & KERK

Een bloeiend stukje kerkenwerk met het motto: 'OMZIEN NAAR ELKAAR'

Speciaal voor onze oudere gemeenteleden is er het bezoekwerk van Vrouw & Kerk. Gemeenteleden die 75 jaar worden, kunnen bezoek ontvangen als zij dit op prijs stellen, krijgen een kaart of bloemetje met de verjaardag en een kerstattentie.

De organisatie is in handen van het bestuur. Er zijn 7 bestuursleden die allemaal een contactgroep onder hun hoede hebben. Elke contactgroep bestaat uit een aantal medewerkers die hun eigen adressen bezoeken en voor de attenties zorgen.

De bestuursleden nodigen hun contactgroep eenmaal per jaar uit voor een koffieochtend. Een moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Elk jaar, meestal de eerste zaterdag in november, wordt een gezellige middag georganiseerd voor de ouderen met de contactgroepen.

Het kan zijn dat u inmiddels 75 jaar bent geworden en tot nu toe nog geen bezoek hebt gehad. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dit kenbaar maken via dit activiteitenboekje.

Gemeenteleden die iets voelen voor bezoekwerk zijn ook altijd welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Femke de Jong (voorzitter)

tel. 0517-23 15 83 jf.dejong@chello.nl

Geke Sijtsma (secretaris)

tel. 0517-23 16 10 geke.sijtsma@hetnet.nl





OPGAVENFORMULIER ACTIVITEITEN 2019/2020

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Ja, ik geef mij op voor de volgende activiteiten:

- leiding oppasdienst
- leiding kinderkerk
- leiding tienerdiensten
- leiding clubwerk
- leiding catechese 12-13 jr., 14-16 jr.
- meehelpen voorbereiding vespers
- kring 'praten over het geloof'
- huisbezoek door ouderling of predikant/kerkelijk werker
- groothuisbezoek senioren di.mi. 11 feb. 2020
- groothuisbezoek ma. 10 februari 2020
- groothuisbezoek di. 11 februari 2020
- groothuisbezoek wo. 12 februari 2020
- leeskring
- cursus 'Wie is Jezus?'
- oecumenische gesprekskring regionaal
- stiltekring 'op adem komen'
- stap voor stap
- groeigroep
- alpha cursus
- breien/haken Gambia
- sing-in
- Rypster Tsjerkekoar
- Vrouw en Kerk

Naam en adres examenkandida(a)t(en):

.....

.....

.....

.....

Dit formulier wordt in week 38 (16 t/m 22 sept.) weer bij u opgehaald. Ook kunt u het vóór 1 oktober inleveren bij uw contactpersoon, bij de scriba Kees Herbschleb, Headyk 45 of bij ds. Jan Wielenga, E. Eisingastrjitte 52 of via de mail van de scriba: scriba.kees@gmail.com

