



Activiteiten 2023/2024

September 2023



Protestantse Gemeente
Dronrijp e.o.

Bergen verzetten

Een oud chinees verhaal vertelt ons over een arme boer die samen met zijn vrouw en kinderen op het land van een rijke man werkte. Het werk was verschrikkelijk zwaar en ze kregen er te weinig geld voor. Hele dagen zwoegen en het maakte niet uit of ze harder gingen werken. Ze kregen er niet méér geld om en bleven arm. De oudste zoon zei op een avond dat hij niet meer voor die gierige rijke man wilde werken en stelde zijn vader voor om een eigen stuk land te gaan zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Na een lange reis kwamen ze uiteindelijk bij de grond waar ook hun voorouders een tijd lang hadden gewoond en gewerkt. Waarom hun voorouders daar ooit weg waren gegaan, was nooit duidelijk geworden. Het was een mooi vruchtbaar land, maar er groeide niet veel, want de zon scheen er nooit. Het land lag in de schaduw van twee hoge bergen. De arme boer zei: 'In mijn lange leven heb ik veel stenen de berg zien afrollen, maar geen enkele rolde de berg op. Kom, wij gaan aan het werk en breken de bergen af.' De mensen uit de omgeving die zagen dat de arme man met zijn gezin begonnen waren met het afbreken van de bergen, lachten hen uit en zeiden: 'Mensen kunnen geen bergen verzetten.' De arme boer antwoordde: 'Wat mensen alléén niet kunnen, kunnen veel mensen samen wel. Wat niet in één jaar kan, kan wel in honderd jaar. Ik zal die bergen niet zien verdwijnen, maar mijn kinderen zullen het zien of anders mijn kleinkinderen of achterkleinkinderen.' En zo werkte zijn familie, generaties lang, aan het afbreken van de bergen. De mensen uit de omgeving gingen er langzamerhand ook in geloven en hielpen mee. Jaren gingen voorbij. De arme boer heeft de bergen nooit zien verdwijnen, maar voordat hij stierf zag hij wel dat ze elk jaar iets lager waren geworden. Elke zomer scheen de zon langer op het land, waardoor er steeds meer kon groeien.

Een nieuw seizoen ligt voor ons. Een seizoen waarop we als gemeente opnieuw de prachtige boodschap van het evangelie mogen uitdragen in woord en daad. In dit boekje weer allerlei verschillende activiteiten waarop we die boodschap van Gods liefde voor alle mensen mogen doorgeven aan anderen. Dat bovenstaand verhaal ons daarbij mag blijven bemoedigen en inspireren.

Het thema dat de landelijk kerk ons dit nieuwe seizoen aanreikt, is:

'Ga mee!' - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Daarom een oproep aan u en jullie allen:

'Ga mee!' - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Want: Wat mensen alléén niet kunnen, kunnen veel mensen samen wel. Wat niet in één jaar kan, kan wel in honderd jaar.

Een belangrijk doel van ons kerkelijk leven is dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en gewoon door mee te doen op hun eigen manier vertrouwd raken met het geloof. Daarom zijn er de volgende activiteiten.

Oppasdienst

Voor de allerkleinsten (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder elke reguliere kerkdienst oppas in de bovenzaal van de kerk. Hier kunnen de kinderen fijn spelen met elkaar en met divers speelgoed. Er is oppas aanwezig, vaak een volwassene en een jongere. Het oppasrooster en de verdere zaken worden geregeld door

Gonnie van der Heide, 0517232314, g.heide3@chello.nl.

Lijkt het u/jou leuk om mee te draaien met de oppasdienst, dan kunt u opnemen met Gonnie van der Heide.

Kinderkerk

De kinderkerk wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, is het welkom om naar de kinderkerk te komen. Tijdens de kinderkerk luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Meer weten over de kinderkerk? Neem dan gerust contact op met **Lysbert Rondaan, 0517231509, klaasenslysbert@hetnet.nl** of **Maria van der Schaaf, 0517232272, wsdronrijp@hetnet.nl**



Tienerdiensten

In de maanden oktober tot en met mei wordt er elke maand op een zondagochtend een tienerdienst gehouden om 09.30 uur in 'De Ynset' vlakbij de kerk. Deze tienerdiensten zijn bedoeld voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. Het doel van deze tienerdiensten is jongeren op een eigentijdse manier met de boodschap van het evangelie in aanraking brengen. We proberen op een creatieve en ludieke manier jongeren te laten ontdekken dat zij iets van het geloof kunnen beleven en ervaren. Tijdens de tienerdiensten staat het vieren, leren en dienen centraal. Dat geven wij vorm door in het programma elementen van vieren (gebed, bijbellezing, muziek), van leren (gesprek, informatieoverdracht), van creativiteit (spel en diverse werkvormen) en van dienen (een goed doel steunen, omzien naar elkaar) te combineren. Vorig seizoen zijn we gestart met een nieuwe methode 'Rock Solid', waarin bovenstaande op een creatieve en sprankelende manier wordt aangeboden.

Wil je meer informatie of wil je meedoen met het voorbereiden en leiden van de tienerdienst? Neem dan contact op met:

Ali Stork, 0622620317, alistork67@gmail.com

**GOD IS
ALTIJD
ONLINE**

Clubwerk

Naast de serieuze zaken is er voor de jeugd ook ruimte voor spel en ontspanning. Die vindt plaats bij de 12- club.

De 12- club is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. We wisselen creatieve activiteiten af met spelavonden. De nadruk ligt op ontmoeten en samen zijn. De avond begint om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.

De data voor het seizoen 2023-2024 zijn nu nog niet bekend. De uitnodigen gaan via SocialSchools-app en/of Whatsapp op worden de kinderen maandelijks uitgenodigd.

De kosten voor een heel seizoen club bedraagt € 10,--.

Lijkt het je leuk om als leiding mee te draaien met de 12- of 4YOU clubavonden? Neem dan contact op met

Kinke Sikma, mail naar jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com

Aan de jeugd

en iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt!

Heb je vragen, opmerkingen of heb je goede ideeën rondom het jeugdwerk, neem dan eens contact met ons op.

We willen heel graag weten wat er speelt en staan open voor suggesties.

Eens meehelpen of meekijken met een activiteit zoals club, kinderkerk, oppas, tienerdienst geef je/geef u dan bij ons op.

Moet je voor je opleiding een opdracht doen?

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Van de Jeugdwerkcoördinatoren

Is er iemand van onze jeugd ziek; gebroken ledematen of wanneer het ernstiger is, dan willen we dat graag weten, zodat we met iets leuks/lekkers op bezoek kunnen komen.

De 'Zet 'm op!' roos



Ook de examenkandidaten van het VMBO, Mavo, Havo, VWO van 2024 kunnen weer op een roos rekenen.

Ben je of ken je een examenkandidaat geef het dan door aan één van ons of via jeugdwerkcoördinatoren@gmail.com

Dus: pake, beppe, opa, oma, buurman, buurvrouw, heit, mem, papa, mama, oom of tante stuur een mail dan zorgen wij voor de roos en de bezorging!

Met wie kun je contact opnemen of opgeven?

**Kinke Sikma, kinke.sikma@gmail.com, 06-12166650,
Jetty Bouma, bouma76@hotmail.com**

Geloven met...

Geloven met tieners en jongeren van 12-20 jaar

De indeling is als volgt:

Geloven met tieners van 12 en 13 jaar o.l.v. ds. Jan Wielenga

Geloven met tieners van 14-16 jaar o.l.v. Ali Stork

Geloven met jongeren van 17+ o.l.v. Ali Stork

Geloven met tieners van 12 en 13 jaar,

ook wel snuffelcatechese genoemd, is een soort verkenningstocht.

De deelnemers maken op een speelse manier kennis met zaken die met kerk en geloof te maken hebben.

Een uitnodiging komt in september.

Geloven met tieners van 14-16 jaar

wordt gehouden op dinsdagavond om 19.30 uur. We komen 6x dit seizoen bij elkaar in de maanden september, oktober, november 2023 en januari, februari, maart 2024. Op een interactieve en ludieke manier maken we kennis met geloven: wat betekent het om te geloven en hoe kan geloven een plek krijgen in jouw alledaagse leven? Jullie mogen zelf ideeën en onderwerpen aandragen.

Meer informatie en een uitnodiging volgen in september.

Data: de dinsdagavonden 19 september, 17 oktober, 21 november 2023, 23 januari, 13 februari en 19 maart 2024

Tijd: van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Geloven met jongeren van 17+:

Tijdens de groepsbijeenkomsten gaan we in gesprek over allerlei geloofsthema's. Meer informatie volgt in het najaar.



Startzondag september 2024

Elk jaar wordt de aftrap voor de activiteiten van het nieuwe seizoen gegeven door de startzondag. Op deze startzondag in september organiseren wij een bijzondere dienst, waar het samen gemeentezijn - het elkaar ontmoeten - hoog in het vaandel staat. Vóór en na de dienst ligt het accent op de ontmoeting met elkaar als gemeente en tijdens de kerkdienst staat de ontmoeting met God centraal.

Al jaren wordt deze startzondag georganiseerd door mensen van de verschillende geledingen van de kerk. Mensen die vaak al veel werk voor de kerk verzetten in bijvoorbeeld het college van kerkrentmeesters, het jeugdwerk, het ouderlingenuitvoerend comité, de diaconie. Om deze groep mensen hun taak wat te verlichten zou het mooi zijn als er, buiten deze groepen om, mensen uit de gemeente zouden zijn die het leuk vinden om éénmalig deze startzondag te organiseren. Wij willen daarom hier een oproep aan u en jullie allen doen:

Heb jij zin om mee te doen aan de voorbereiding en uitvoering van deze zondag? En lijkt het jou leuk om deze zondag tot een onvergetelijke dag te maken? Neem dan contact op met:

Ali Stork, alistork67@gmail.com



Vespers Stille Week

In de Stille Week (de week voor Pasen) op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart, zullen er van 19.30 uur tot 20.00 uur weer korte vespers in de kerk gehouden worden.

Tijdens de vespers willen we ons bezinnen op het lijden en sterven van Jezus. Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond gebed, zang, bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen de voorgangers geen aankondigingen doen. De orde van dienst is de leidraad. Het orgelspel is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te nemen.

De vespers sluiten de 40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. In de dienst van Witte Donderdag vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Op Goede Vrijdag lezen we het hele lijdensevangelie en wordt de paaskaars gedoofd als we lezen van Jezus' sterven. In de dienst van Stille Zaterdag reiken we elkaar het licht aan in naam van de Opgestane Heer.

Lijkt het jou leuk om eens tijdens één of meerdere vespers een passend lied of muziekstuk te laten horen, zou je graag iets willen voorlezen of heb jij andere talenten die je graag wilt inzetten bij de vespers, dan kun je contact opnemen met:

Ali Stork, alistork67@gmail.com.



Praten over belijdenis doen

Enkele jonge mensen uit ons midden hebben laten blijken niet onwelwillend te staan tegenover het doen van belijdenis. Voor hen en andere geïnteresseerden bieden we een aantal (hooguit vier) avonden aan waarop we daarover in gesprek gaan. De data van deze avonden liggen nog niet vast, maar moeten in onderling overleg afgesproken worden. De bedoeling is dat we stilstaan bij het geloof en hoe we er zelf in staan en verder mee willen. De uitkomst zou kunnen zijn dat je belijdenis doet op een zondag in herfst.

Begeleiding:

ds. Jan Wielenga, tel.nr. 06-19828593, jmwielenga@hetnet.nl

Wat geloof jij?



Pastoraal bezoek

Het hart van pastoraat is het aandacht hebben voor elkaar. Een luisterend oor bieden, meelevens in lief en leed vanuit een christelijke overtuiging.

Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten, dat kan een gesprek thuis, op straat of in de winkel zijn. In een pastoraal gesprek is er de openheid om levens- en geloofsvragen aan de orde te stellen.

Pastoraat is een opdracht van alle gelovigen, van mensen die een taak hebben in de kerkgemeenschap als ook de gemeenteleden onderling. Predikant, kerkelijk werker en ouderlingen zijn er voor de pastorale aandacht en zorg voor mensen die daarom vragen en/of het nodig hebben. Zij stellen het op prijs om op de hoogte te zijn van de vreugden en het verdriet in het leven van mensen om gebeurtenissen te kunnen delen in woorden van dank en troost.

Als uzelf graag een bezoek wilt of de aandacht wilt vragen voor een ander, schroom niet om het kenbaar te maken aan iemand van het pastoraal team.



Groothuisbezoek

In het nieuwe seizoen organiseren wij als consistorie weer een aantal gespreksbijeenkomsten onder de noemer groothuisbezoek.

Het doel is om in een huiselijke kring met elkaar in gesprek te gaan over het thema van dit jaar **'Ga mee!' - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.**

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver zegt hierover: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven. Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden."

Het jaarthema 'Ga mee!' daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Graag nodigen wij u uit om op één van onderstaande data hieraan deel te nemen. Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet .

Begeleiding:	wijkouderling
data:	ma. 5, di. 6 en wo. 7 februari 2024
plaats:	in overleg
tijd:	20.00 uur-22.00 uur
aantal deelnemers:	10 à 12 per groep



Groothuisbezoek senioren

Op dinsdagmiddag 6 februari 2024 wordt speciaal voor senioren uit het dorp een groothuisbezoek georganiseerd. Daarbij hebben we iedereen op het oog die 's avonds liever niet meer de deur uitgaan en toch graag eens met leeftijdgenoten willen praten over het geloof. Ook de mensen uit Drenningahof en mensen uit andere kerken zijn van harte welkom.

Hebt u vervoer nodig? Neem dan even contact op met kerkelijk werker Ali Stork, tel. nr. 0518-462009/0622620317.

Begeleiding:	kerkelijk werker en wijkouderling
datum:	di.mi. 6 feb. 2024
plaats:	Drenningahof
tijd:	15.00 uur-16.30 uur

Leeskring

Deze kring heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. Eerst was het 'kring Keller', daarna volgden ondermeer 'Hete Hangijzers', 'Doornse Catechismus' en 'kring Schelling', al naar gelang de titel of auteur van het boek dat we behandelden; en tenslotte werd het 'leeskring'. Prediker zei al: "Er komt geen einde aan het lezen van boeken." Maar wij hebben gemerkt dat het zeer de moeite waard is wanneer je dat samen doet. Het levert boeiende gesprekken op en het brengt je tot nadenken.

Vorig seizoen hebben we 'Zinvol leven' van Stefan Paas en Siebrand Wierda gelezen. Dit seizoen gaan we aan de slag met een nieuw boek. Welk boek is nog een verrassing.

Doet u mee? Zowel oudgedienden als nieuwkomers zijn van harte welkom.

Evenals vorig seizoen komen we samen op dinsdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur in de voorkamer van de Ynset.

Data: 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november

Plaats: De Ynset

Begeleiding (tot november): ds. Jan Wielenga



Stiltekring 'Op adem komen'

Bij deze kring maken we tijd voor bezinning, voor stilte, voor nadenken over onszelf, ons geloof, een tekst, een verhaal, een gedicht. We komen één keer per maand bij elkaar op een donderdag in de maanden september t/m mei. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Voor meer informatie:

**Ali Stork, Appelhôf 6, 9041 GE, Berlikum,
0518-462009/06-22620317, alistork67@gmail.com**

Begeleiding: Ali Stork

Data: de donderdagen 7 september, 5 oktober,
2 november en 7 december 2023, 4 januari,
1 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei 2023.

Tijd: 20.00 uur bij Wim en Gisela van Duivendijk, Waarlamke 11.



Regionale gesprekskring

Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.

Vanaf 14 september gaat de regionale gesprekskring weer van start. Dit seizoen bespreken we weer een aantal onderwerpen die te maken hebben met geloven en kerk-zijn.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september, om 14.00 uur in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het opgabenbriefje achterin dit boekje.

Ook mag u zich opgeven bij

Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518-462009/06-22620317.

Data: de donderdagen 14 september 2023, 12 oktober 2023, 9 november 2023, 14 december 2023, 11 januari 2024, 8 februari 2024, 14 maart 2024 om 14.00 uur

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.



Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Berltsum en Ried-Skingen, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven via het opgavenformulier.

Data: de najaarswandeling is op zondag 9 oktober 2022 om 14.00 uur en de voorjaarswandeling op zondag 26 maart 2023 (plaats volgt nog)

Begeleiding: Ali Stork en ds. Jeroen van Olffen



Hemelvaartsdagviering donderdag 9 mei 2024

Het is al een beetje traditie geworden dat we op Hemelvaartsdag een regionale viering houden. Ook dit jaar hopen we weer met onze buurgemeenten Menaam, Berltsum en Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum samen te komen. Ook gastgemeenten zijn van harte welkom. Op donderdag 9 mei 2024 zal deze viering plaatsvinden. Wij zijn dan weer welkom op Dijkstra State bij de familie Lautenbach, Bitgumerdyk 24 te Menaam.

We beginnen de dag om 08.00 uur met een wandeling, waarna er om 09.00 uur een lekker ontbijt voor ons klaarstaat. Vervolgens is er om 10.00 uur een viering en we sluiten de morgen af met een kopje koffie of thee.

De verschillende onderdelen van het programma hebben een open karakter, dat wil zeggen dat het mogelijk is een gedeelte mee te maken. Het wandelen om acht uur wordt meestal gezien als iets voor liefhebbers. Als u of jij later wilt aanschuiven voor het ontbijt en voor de viering, dan kan dat. Iedereen is even welkom. U bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te beleven.

Datum: donderdag 9 mei 2024
Tijd: 08.00 uur start wandeling
09.00 uur ontbijt
10.00 uur viering
11.00 uur koffie drinken
Plaats: Dijkstra State bij de familie Lautenbach,
Bitgumerdyk 24 te Menaam.

Opgave is niet nodig.



Toerustingsavond over Dementie en Pastoraat



In onze geloofsgemeenschappen zijn er goede contacten met mensen die te maken krijgen met dementie, en met hun naasten en dierbaren. Er is pastorale zorg, menselijke aandacht, er is pastorale samenwerking met professionele zorg. Het persoonlijk geloof en de vertrouwdheid met het kerkelijk leven blijven voor dementerenden belangrijke bronnen van kracht: Vaak zit het geloof diep geworteld en biedt het een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ook voor de naasten kan het geloof veel hulp en steun geven. De oude vertrouwde woorden, liederen en rituelen worden nog heel lang herkend en

gebruikt.

Maar er is ook verlegenheid: op welke wijze bieden we goede ondersteuning, wat is de kern van de pastorale zorg bij mensen die met dementie en Alzheimer te maken krijgen, hoe kan onze kerk 'dementie-vriendelijk' zijn?

Op deze toerustingsavond zal Detty de Jong ons meenemen in het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Die antwoorden worden zeker ook gevoed met de ervaringen van de naasten en dierbaren van hen die dementie hebben. Er is volop gelegenheid om van gedachten te wisselen, kennis met elkaar te delen en elkaar goede raad te geven. Dit alles met als doel: deskundige en liefdevolle aandacht en pastorale zorg.

Detty de Jong is diaken in de streekgemeente Bitgum e.o. en tevens bestuurslid van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), met in haar portefeuille 'kerk & dementie'.

Een ieder is bij deze toerustingsavond van harte welkom.

Datum: donderdag 12 oktober 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: de Molewjuk, J.H. van Aismawei 19,
9045 PE Bitgummole
Begeleiding: Detty de Jong, bestuurslid IDO

Verdere informatie en opgave:

Detty de Jong, dettydejong@upcmail.nl

Groeigroep

We gaan bezig met de brief van Paulus aan de Galaten. Over het lichaam van Christus.

We komen eenmaal in de drie weken, op een dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur samen.

Wil je mee doen en graag een uitnodiging ontvangen, neem dan even contact op.

Verdere informatie:

J. v.d. Schee, 0517-234814, j.v.d.schee@kpnmail.nl



Alpha Cursus

Voor de geïnteresseerde is dit een uitstekende mogelijkheid om, als je dat wilt, Jezus opnieuw of beter te leren kennen en te blijven kennen.



De deelnemers worden ondergebracht bij bestaande cursussen in de regio. Het is van belang je vroegtijdig te informeren en aan te melden.

Verdere informatie:

**J. v.d. Schee, 0517234814,
j.v.d.schee@kpnmail.nl**

Breien/haken

Inmiddels hebben wij al een aantal jaren babymutsjes en dekentjes gemaakt voor de Stichting Mama Africa for Gambia en daarvoor sokken en omslagdoeken voor Armenië.

Onze brei/ haak club zal na de zomerperiode voor een ander doel aan de slag.

We hebben via Gisela contact gekregen met Maureen die actief is in Oekraïne. Zij schrijft aan ons:

'In Kharkiv (Oost- Oekraïne) is namelijk een 'babyboom' als ik mijn contacten daar mag geloven, er is dan ook veel vraag naar dekentjes voor baby's! Het zou enorm helpen als jullie een paar zouden willen doneren, alles is welkom! Momenteel werk ik vooral veel samen met een Canadese vrijwilligersorganisatie in Kharkiv. Deze vrijwilligers helpen zowel de militairen als de ziekenhuizen. Vanuit het UMCG doneer ik ook o.a. veel verbandmateriaal wat anders weggegooid wordt. Er is zat transport naar het oosten dus ze zouden dan op korte termijn al bij de baby's terecht kunnen komen.'

Wil je mee breien of haken voor, dan ben je van harte welkom!

Opgave is niet nodig, maar mag natuurlijk wel.

We hebben met elkaar een gezellige middag, met af en toe aanloop, onder het genot van een kopje thee/koffie en wat lekkers.

Data: de eerste keer is op vrijdag 1 september 2023
(in principe de 1e vrijdag van de maand)

Plaats: in De Ynset

Tijd: van 14.00 - 16.00 uur

Verdere informatie:

Henny Engelman, h.engelman.drijfhout@hetnet.nl, 06-10122901

Trijntje Wanders, j.en.t.wanders@kpnmail.nl, 0518-451900



Samen eten

In de periode oktober 2023 tot en met april 2024 willen wij weer een aantal keren gaan eten koken in de Ynset. We koken vaak hele normale dingen zoals stampot, macaroni en nasi. Soms eens een bijzonder recept. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld Grouster Ovenschotel. Deze viel erg goed in de smaak. We koken voor iedereen die zin heeft om een keer samen met ons te eten. Het is voor jong en oud en ben je alleen of samen, we nodigen je van harte uit een keer met ons mee te eten. De bedoeling is dat we gezellig met elkaar samen zijn, onder het genot van een lekkere maaltijd. We koken op zaterdag. De data maken we bekend via de nieuwsbrief en een poster op het aanplakbord van de Ynset. We vragen wel om u/je op te geven.



Plaats: De Ynset
Inloop: vanaf 17.00 uur. We gaan rond 17.30 uur aan tafel.

Verdere informatie:
Henriette Smit: 06-14162512 of f.smit40@chello.nl
Aafke Meesters: 06-21528676 of aafke.meesters@gmail.com



Oliebollenactie 31 december

Al meer dan tien jaar organiseert de Diaconie de oliebolactie voor een goed doel.

De volgende doelen zijn onder andere al geholpen door deze actie:

- Mama Africa for Gambia van Marieke van der Wal
- De oudere mensen in Armenië, zodat ze niet in de kou kwamen te zitten
- De Stichting Rusland Kinderhulp Dronrijp voor de kinderen uit Wit-Rusland
- Give Hope and Bring Life van Boukje Fokkema
- De verdeelkast van Loes en Jeroen Visscher



In september begint de diaconie met het organiseren van deze actie. Er moet een flyer worden opgesteld. Er moeten vrijwilligers gezocht worden om de flyers uit te delen in Dronrijp en in Menaldum, maar er moeten ook vrijwilligers gevraagd worden voor de actie dag zelf, 31 december.

Op 31 december wordt er met vele vrijwilligers hard gewerkt om het deeg te mengen en de oliebolletjes te bakken. Ook moeten ze ingepakt worden, zodat ze afgehaald kunnen worden en rondgebracht. Het is een gezellige dag en het geeft iedereen veel energie om van de actie een groot succes te maken.

Zou u het ook leuk vinden om een keer te helpen met deze succesvolle actie?

U kunt zich opgeven voor de volgende taken:

- Meehelpen met het organiseren, er ligt een compleet draaiboek klaar!
- Flyers rondbrengen
- Deeg mengen
- Oliebolletjes bakken
- Oliebolletjes inpakken

U kunt zich opgeven via het opgavenformulier achterin dit boekje.

Sing-In + Jongeren Sing-In koor

Lijkt het je leuk om mee te zingen met het Sing-In of Jongeren Sing-In-koor? We oefenen 1x in de maand op de zondagavond met begeleiding op de piano. Als je mee wilt zingen en/of spelen, neem dan contact op met:

Ria Bos, riabos-joostema@hotmail.com



It Rypster Tsjerkekoar

De repetities van het koor zijn tegenwoordig op de middag in plaats van in de avond. In de winter hoeven we dus 's avonds niet meer op pad. Wellicht dat deze aanpassing van het tijdstip u beter past om lid te worden van ons koor. Kom gerust langs, u bent van harte welkom om onze bassen, tenoren, alten of sopranen te komen versterken. We zouden dat heel fijn vinden!

We zingen meestal 4-stemmig, maar ook 3-stemmige muziekstukken staan op het repertoire. Onze dirigent is de heer Lucas Wiersema uit Deinum.

Muzieknoten lezen is geen noodzaak, we studeren en leren met gebruik van de piano en het gehoor.

In de pauze gebruiken we koffie/thee en een koekje en een gezellig praatje gaat dan automatisch.

Het koor verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten in de Alde Wite, dit najaar op zondag 19 november.

Lijkt het u wat toe om lid te worden van It Rypster Tsjerkekoar?

Wij zullen u hartelijk welkom heten!

Wij repeteren op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op de Kosterij achter de Alde Wite.

Kom vrijblijvend langs voor meer informatie of doe een middag mee met een repetitie.

Contactpersoon:

Auke Wierda, Eise Eisingastrjitte 24, tel. 0517-231243

e-mail: famwierda@kpnmail.nl

Data: wiedere woensdagmiddag repetitie van 14.00 uur tot 16.00 uur

Plaats: de kosterij van de Salviuskerk.



Vrouw & Kerk

Vrouw & Kerk heeft als motto 'Omzien naar elkaar'.

De bestuursleden van V&K hebben elk een contactgroep 'onder hun hoede'. Elke contactgroep bestaat uit een aantal medewerkers. Als een gemeentelid 75 jaar wordt, stuurt een bestuurslid eerst een kaart. Daarna wordt gevraagd of men bezoek wil, een kaart of bloemen wil met de verjaardag, of men een uitnodiging wil voor de gezellige middag én of men prijs stelt op een kerstattentie. Daarna wordt een medewerker uit de contactgroep gevraagd om bovenstaande acties op zich te nemen. Een dankbaar stukje kerkenwerk.

In het voorjaar nodigt het bestuurslid haar contactgroep uit voor een koffieochtend. Een moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Elk jaar, meestal de eerste zaterdag in november, wordt een gezellige middag georganiseerd voor de 75-plussers met de contactgroepen.

Het kan zijn dat u inmiddels 75+ bent en tot nu toe geen bezoek hebt gehad. Stelt u dit wel op prijs, dan kunt u dit kenbaar maken via dit activiteitenboekje, of u kunt contact opnemen met de voorzitter van V&K.

Gemeentelieden die iets voelen voor bezoekwerk zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Femke de Jong (voorz.) tel. 0517-23 15 83,
email jf.dejong@chello.nl





Opgaveformulier

ACTIVITEITEN 2023/2024

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Ja, ik geef mij op voor de volgende activiteiten:

leiding oppasdienst

- leiding kinderkerk
- leiding tienerdiensten
- leiding clubwerk
- leiding geloven met tieners en jongeren
- voorbereiding en uitvoering startzondag 2024
- meedoen aan de vespers
- kring 'praten over belijdenis doen'
- huisbezoek door ouderling of predikant/kerkelijk werker
- groothuisbezoek senioren di.mi. 6 feb. 2024
- groothuisbezoek ma. 5 februari 2024
- groothuisbezoek di. 6 februari 2024
- groothuisbezoek wo. 7 februari 2024
- leeskring
- stiltekring 'op adem komen'
- regionale gesprekskring
- stap voor stap
- toerustingsavond over Dementie en Pastoraat do.12 oktober 2023
- groeigroep
- alpha cursus
- breien/haken Gambia
- samen eten in De Ynset
- meehelpen aan de oliebolactie
- sing-in en jongeren sing-in
- Rypster Tsjerkekoar
- Vrouw & Kerk

Naam en adres examenkandida(a)t(en):

.....

.....

.....

Dit formulier wordt in week 38 (18 t/m 24 sept.) weer bij u opgehaald. Ook kunt u het vóór 1 oktober inleveren bij uw contactpersoon, bij de scriba Geke Sijtsma, De Koarte Ekers 30 of via de mail van de scriba: scriba.pgdronrijp@gmail.com

